



10 maart 2020 jaargang 3, nummer 13

Deze nieuwsbrief verschijnt eerder vanwege belangrijk nieuws.

Belangrijke data:

- **Maandag 16 maart studiedag, leerlingen dus vrij!**
- **Vrijdag 20 maart Lentefeest, vervoer nodig! Meld u aan!**
- **Woensdag 25 maart viering JP Heije**

Schooltevredenheidspeiling

Alle ouders en verzorgers hebben inmiddels een mail ontvangen voor de Schooltevredenheidspeiling. Mocht u deze nog niet ingevuld hebben, dan graag zo snel mogelijk doen!

Lentefeest



De lente staat voor de deur en dus is het ook bijna zover om met IKC de Lente de lente te gaan vieren tijdens het Lentefeest op vrijdag 20 maart! Dankzij de opbrengst van de geslaagde sponsorloop hebben we iets heel leuks in petto voor de kinderen, maar dat houden we nog even geheim.

Zoals altijd kunnen we geen activiteiten doen zonder de hulp van hulpouders, dus bij deze doe ik weer graag een beroep op jullie.

Zoals Inge al eerder schreef **hebben we op de eerste plaats ouders nodig die de kinderen naar de locatie kunnen brengen.**

Daarnaast hebben we **ouders nodig die bij terugkomst van de kinderen op school zorgen dat de lunch klaar staat en een gedekte tafel.** We verwachten rond 12u terug te zijn op school en willen dan een lekker broodje knakworst eten aan een gezellig gedekte tafel.

Concreet hebben we naast de rijders de volgende hulp van ouders nodig:

- Broodjes snijden (1)
- Opwarmen knakworstjes (1)
- Dekken van de tafels (2 a 3)
- Uitserveren broodjes knakworst en voorzien van saus en uitjes (kunnen de rijders bij helpen)
- Opruimen (kunnen de rijders bij helpen)

Wil jij ons helpen? Stuur dan even een appje of mailtje naar mij.

Alvast heel veel dank en we zien uit naar een mooi en verdiend feest voor de kinderen!

Groeten, mede namens de oudervereniging,

Mandy van der Plas

06 21 863 221

mandyvanderplas@gmail.com



25 maart jaarlijkse Heije herdenking

Op woensdagochtend 25 maart herdenken we samen met de schoolkinderen uit Abbenes Dr. J.P. Heije.

Dr. J.P. Heije was een dokter uit Amsterdam die aan het begin van de 19e eeuw veel voor de arme kinderen van Abbenes gedaan heeft.

Zo richtte hij een school op zodat deze kinderen naar school konden en een bibliotheek waar kinderen en volwassen boeken konden lenen, de eerste in heel Nederland! Dr Heije was ook schrijver en dichter en werd in heel Nederland bekend door zijn liedjes zoals er zaten zeven kikkertjes, tussen Keulen en Parijs en de Zilvervloot (Piet Heijn) een lied dat nog steeds tijdens voetbalwedstrijden gezongen wordt.

Na zijn dood werd hij begraven in een mooi groot praalgraf in Abbenes. Elk jaar rond zijn verjaardag gaan de schoolkinderen van Abbenes daar naartoe om narcissen, zijn lievelingsbloemen, neer te leggen en na afloop ontvangen zij chocolademelk met een krentenbol. Dit is een traditie die nu al meer dan 1,5 eeuw teruggaat!

Tijdens de jaarlijkse herdenking op Woensdag 25 maart krijgen de kinderen van groep

4 t/m 8 op school eerst een stukje geschiedenis in de klas. Hierbij is ook de achter achter achterkleinzoon van Dr. Heije uit Duitsland aanwezig. Ook gaan de kinderen een heuse Heijequiz doen. De kinderen van groep 1 t/m 3 gaan gezellig met juf Romy Heije liedjes zingen. Om 10.45 uur gaan we met zijn allen lopend naar het graf om narcissen te leggen. Uiteraard bent u van harte welkom om mee te lopen. Op de terugweg kunt u bij de kerk om 11.55 uur uw kind ophalen wanneer u samen naar de naamgeving van de brug wilt. Deze plechtigheid vindt plaats om 12 uur door de wethouder. De kinderen die niet door de ouders opgehaald zijn bij de kerk, lopen met de leerkrachten door naar school. Mocht u verder geïnteresseerd zijn in deze unieke geschiedenis van Abbenes dan treft u verder in deze nieuwsbrief een uitgebreidere beschrijving.

Studiedag 16 maart

Maandag 16 maart is er een studiedag voor de leerkrachten. De leerlingen zijn deze dag vrij. De opvang is natuurlijk wel open.

Voorzorgsmaatregelen Coronavirus

Ook Nederland kent nu veel mensen die besmet zijn met het Coronavirus. Op uw werk of in uw omgeving heeft u er misschien al mee te maken.

Als school volgen wij strikt de maatregelen zoals die ons worden voorgeschreven door de GGD. Zij geven aan dat we als school weinig aanpassingen hoeven te doen aan het programma. Voor zover wij nu weten kan het Lentefeest gewoon doorgaan.

Wel wijzen wij de kinderen keer op keer op een goede hygiëne door regelmatig grondig de handen te laten wassen en geen handen meer te geven bij het binnenkomen in de klas.



De beste manier om je handen te wassen is:

1. Was je **handen** onder stromend water.
2. Gebruik hierbij vloeibare zeep.
3. Wrijf de zeep over de hele **hand**, ook tussen de vingers en onder de nagels (zie het figuur hierhierboven).
4. Spoel je **handen** goed af.
5. Droog je **handen** aan een papieren wegwerphanddoek.

schoolreis en schoolkamp(en)

De kinderen van de opvang die groot genoeg zijn en alle kinderen van groep 1 tot en met 4 gaan met elkaar met de bus op schoolreis op maandag 18 mei.

De leerlingen van groep 5 zullen een eigen kamp hebben op het veld bij de school. Zij zullen hier overnachten in tenten in de nacht van 19 op 20 mei. Beide dagen hebben zij een leuk programma.

De leerlingen van groep 6 tot en met 8 zullen op schoolreis gaan van 18 tot en met 20 mei. Zij gaan verder weg en worden door ouders gereden.

Waar we allemaal naartoe gaan en wat we precies gaan doen blijft nog even geheim!

Nieuws van de MR

Beste ouders,

De MR is op dit moment actief bezig met aantal (toekomstige)vraagstukken.

Los van inhoudelijke zaken zijn we ook bezig om de MR/IKC de lente nog meer op de kaart te zetten en vooral gericht naar de toekomst.

In deze nieuwsbrief willen we als MR een drietal zaken onder uw aandacht brengen.

- 1) Bekendheid van de MR en de werkzaamheden van de MR
- 2) Werving toekomstige MR leden
- 3) Meer op maat en toekomstig bestendig maken van de medezeggenschap

Bekendheid van de MR en de werkzaamheden van de MR

Vorig jaar hebben we u een (kort) bericht gestuurd ter kennismaking van het MR seizoen 2019/2020. Mede ook voor mijzelf (Hans van Hees) omdat ik vanaf eind vorig jaar onderdeel van de MR Oudergeleding ben, en de rol van voorzitter op mij genomen heb.

Waar we de komende periode (nog meer) aandacht aan willen besteden is de bekendheid van de MR en met welke activiteiten we bezig zijn. Een belangrijk onderdeel zal zijn dat we op de website uitleg zullen geven wat de MR nu precies inhoud. Zodra het concept klaar is zullen we dit ook vermelden in een nieuwsbrief.

Werving toekomstige MR leden (Oudergeleding)

De MR bestaat uit minimaal twee ouders als oudergeleding. Ook al is er nu een bezetting voor de komende periode, er komt altijd een moment dat er opvolging geregeld moet worden.

Mocht u naar aanleiding van de (komende) informatie over de MR en de lopende activiteiten geïnteresseerd zijn, neem dan contact met ons op, en we vertellen u er graag meer over.

Meer op maat en toekomstig bestendig maken van de medezeggenschap

Een van de uitdagingen waar we voor staan is om de MR, maar dat geldt ook voor IKC de Lente breed, duurzaam en toekomstbestendig te maken.

N.a.v. gesprekken met het bestuur van Meer Primair is er ruimte geboden om een duurzaam en toekomstig plan op te stellen. IKC de Lente krijgt voor het opstellen van dit plan ondersteuning vanuit Meer Primair. Zodra hier stappen in worden gezet houden we u hiervan graag op de hoogte.

Heeft u nu al vragen over dit plan, u kunt altijd contact met ons opnemen.

Groet,

Hans van Hees (MR Voorzitter)

Schoolbibliotheek

Enkele weken geleden stond het kraampje van Grimbergen Boeken in de hal van de school. Veel ouders hebben hun kind verrast met een mooi voorleesboek of een boek waarin het kind lekker zelf kan lezen. Van de boekhandel hebben we een percentage over deze opbrengst gekregen. Daarvan heeft bibliotheekmoeder Renate een aantal mooie nieuwe boeken kunnen kopen voor de schoolbibliotheek. Dat is nog eens boffen!



Een stukje geschiedenis van Abbenes

Meer dan tweehonderd jaar geleden, op 1 maart 1809, werd Jan Pieter (J.P.) Heije in Amsterdam geboren.

Hij werkte in Amsterdam als dokter maar naast zijn werk als dokter was hij ook schrijver.

Hij trouwde op 14 november 1850 met Maria Margaretha van Voorst. Ze kregen 1 dochter, Sophia.

Zijn schoonvader had land in de Haarlemmermeer, waar Heije toezicht moest houden. Zo kwam hij in Abbenes terecht.

In de tijd van J.P. Heije leefden er veel arme mensen. Ook in Abbenes waren de meeste mensen arm. Ze moesten hard werken maar hadden weinig eten, slechte huizen en de kinderen konden niet naar school. Jan Pieter Heije trok zich het lot aan van deze arme mensen in Abbenes. Hij heeft veel gedaan om de leefomstandigheden en het opleidingsniveau van de mensen in Abbenes te verbeteren. Zo richtte hij een school op voor de kinderen van Abbenes zodat zij naar school konden.

Meester Pieter Boekel wordt overgeplaatst naar de school in Abbenes. Het was geen school zoals we nu kennen. Deze school was een oude tochtige schuur, waar de kinderen tussen de kippen en andere beesten les kregen. Maar de mensen waren blij dat er een school was. Meester Pieter Boekel werd de eerste onderwijzer van Abbenes. Pas later kwam er een echte school, waar nu het plein is naast de kerk, waarvoor Jan Pieter Heije de grond heeft geschonken.

Ook werd er een Schoolspaarbank opgericht, waarbij de kinderen iedere week geld mee naar school namen wat op de bank werd gestort. Jan Pieter Heije deed daar dan een extra bedrag bij als je trouw op school kwam (school was toen nog niet verplicht) en bij goed gedrag. Zo stimuleerde hij dat de kinderen ook ècht naar school kwamen. Ook zette hij tezamen met meester Boekel een schoolbibliotheek op voor de schoolkinderen, de eerste particuliere bibliotheek in Nederland, maar ook volwassenen mochten boeken lenen.

Meester Boekel geeft niet alleen de kinderen van Abbenes les, maar hij beheert ook de bibliotheek, voor jong en oud. Hij leent zelfs zijn eigen boeken uit. Zo proberen ze de arme hardwerkende bevolking van Abbenes te helpen.

Jan Pieter Heije hield ook van schrijven. Hij heeft heel veel geschreven. Bijna te veel voor één leven.

Hij schreef o.a. gedichten en liedjes voor volwassenen en voor kinderen. Hij heeft meer dan 150 kinderliedjes geschreven en meer dan 350 liedjes voor volwassenen. In totaal schreef hij drie boekjes vol met kinderliedjes.

Heije wilde met deze liedjes kinderen opvoeden tot goede burgers. Hij schreef veel over natuur en liedjes waarbij hij vlijt, leergierigheid, daadkracht, nederigheid, dankbaarheid (ten op zicht van God en ouders) en uiteraard vaderlandsliefde probeerde te leren.

Vroeger werden zijn liedjes heel veel op school gezongen, jullie opa's en oma's hebben ze nog op school geleerd.

Nog altijd wordt er bij voetbalwedstrijden gezongen: "Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein, zijn daden benne groot; zijn daden benne groot; hij heeft gewonnen de Zilvervloot".

Andere liedjes van Heije zijn ook nog bekend. Veel mensen in Nederland kennen zijn liedjes nog, zoals 'Er zaten zeven kikkertjes', 'Het karretje op de zandweg' en 'Zie de maan schijnt door de bomen'. 'De Zilvervloot' werd door André Rieu verwerkt in de Kroningswals in 2013, toen Willem Alexander koning werd.

Jan Pieter Heije is naar zijn uitdrukkelijke wens in Abbenes begraven. Zijn graftombe is een gemeentelijk monument, dat nog jaarlijks op zijn geboortedag wordt bezocht door de schoolkinderen van Abbenes. Zij krijgen dan chocolademelk en een krentenbol, zoals Heije het graag wilde.

